

aan ontmaskerd te worden door drie keer te ontkennen dat hij Jezus van Nazareth kent.

9 Vrijdag - vroeg in de morgen

Verhoor voor de Hoge Raad

> Lukas 22:66-71

De hoogste Joodse rechtbank (de Hoge Raad of het Sanhedrin) komt bijeen. Er heerst radeloosheid, omdat de verhoren geen tastbaar bewijs voor een aanklacht hebben opgeleverd. Op de vraag van de hogepriester: "Bent U dan de Zoon van God?", antwoordt de Heere: "U zegt dat Ik het ben." – De Joden klampen zich onmiddellijk aan deze strohalm vast en beschuldigen Hem van godslastering, omdat ze niet willen erkennen dat Hij inderdaad de Zoon van God is. Christus wordt overgedragen aan de Romeinse stadhouder Pilatus die Hem ter dood moet veroordelen.

10 Vrijdagmorgen (1)

verhoor door Pilatus in het pretorium (in de burcht Antonia?)

> Lukas 23:1-7; Johannes 18:28-38

De gesprekken met Pilatus verlopen niet zoals de leiders van de Joden het wensen. Pilatus stelt zonder enige twijfel vast: Jezus heeft geen schuld – en al helemaal niet één waarop de doodstraf staat. Als Pilatus hoort dat Jezus van Nazareth uit Galiléa komt, past hij de klassieke afschuiftactiek toe, want voor de streek van Galiléa is niet hij, maar Herodes als vorst verantwoordelijk.

11 Vrijdagmorgen (2)

Verhoor door koning Herodes (in zijn paleis)

> Lukas 23:8-12

Herodes is blij Jezus te zien, over Wie hij al het een en ander gehoord heeft. Maar als de Heere Jezus op alle beschuldigingen zwijgt, heeft hij alleen nog maar verachting voor Hem. Hij laat hem door zijn soldaten met minachting behandelen en bespotten en stuurt Hem terug naar Pilatus, zonder een reden gevonden te hebben die voor een veroordeling zou kunnen spreken.

12 Vrijdagmorgen (3)

Veroordeling door Pilatus. Gabbatha

(locatie in de stad onzeker)

> Johannes 19:4-16

Als Romeinse stadhouder van de onrustige provincie Judea bevindt Pilatus zich in een moeilijke situatie. Juridisch gezien is het hem duidelijk dat voor Jezus alleen maar vrijlating in aanmerking komt. Maar onrust in zijn provincie die de keizer ter ore zou kunnen komen – daar is deze Romein nog het meest bang voor. Wanhopig zoekt hij

naar een mogelijkheid de woedende Joden te kalmeren, maar het lukt hem niet. En zo laat hij een veroordeelde moordenaar met de naam Barabbas vrij, wast zijn handen in onschuld en veroordeelt de onschuldige Jezus Christus tot de dood aan het kruis. De Heere wordt geseseld. Dat wil zeggen: met een zweep wordt Zijn blote rug opengereken, omdat aan het einde daarvan stukken metaal of bot bevestigd zijn. Vervolgens bespotten en mishandelen de Romeinse soldaten Hem op een gruwelijke manier, omdat ze hebben gehoord dat Hij de Koning van de Joden wordt genoemd.

13 Vrijdagmorgen (4)

De weg naar het kruis

> Lukas 23:26-32

Geëscorteerd door Romeinse soldaten gaat de Heere Jezus de stad uit naar Golgotha, waar de terechtstelling zal plaatsvinden. Eerst moet Hij het kruis Zelf dragen; daarna wordt een man met de naam Simon door de Romeinen gedwongen het kruis achter Hem aan te dragen.

14 Vrijdag - 09.00 uur

Kruisiging - Golgotha

(locatie buiten de stad onzeker)

> Mattheüs 27:33-50; Markus 15:24-37;

Lukas 23:33-46; Johannes 18:18-30

De Heere Jezus wordt aan het kruis gespijkerd. Hij bidt voor Zijn beulen: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" De toekijkende menigte bespot Hem. Van de twee gekruisigde misdadigers naast Hem richt één zich na een tijd berouwvol tot Jezus. Die zegt tegen hem: "Voorwaar, zeg Ik u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn!" Dan zet Christus Zich in voor Maria, Zijn moeder, en vraagt Johannes om voor haar te zorgen. Na drie lange uren aan het kruis komt er 's middags om 12.00 uur duisternis over Golgotha die opnieuw drie uur duurt. Met luide stem roept de Heere Jezus: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" Het antwoord blijft uit. Hij zegt: "Ik heb dorst." Dan roept Hij: "Het is volbracht!", en Hij sterft met de woorden: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest!"

15 Vrijdagavond

Graflegging - in de buurt van Golgotha

> Johannes 19:38-42

De rijke Jozef van Arimathea is een geheime discipel van de Heere Jezus. Hij gaat moedig naar Pilatus en vraagt hem toestemming het dode lichaam van de Heere van het kruis te mogen nemen en dat in zijn eigen graf in de rotsen te begraven. Pilatus staat hem dat toe.

16 Zondag

Opstanding

> Mattheüs 28:1-8; Markus 16:1-13;

Lukas 24; Johannes 20:19-23

In de ochtendschemering – enkele vrouwen zijn al vroeg naar het graf gegaan om Jezus naar Joods gebruik te balsemen – vindt er een grote aardbeving plaats. Engelen wettelen de steen van het graf af waarin Christus gelegen geeft: het is leeg! De Romeinse soldaten die door Pilatus op aandringen van de Joden het graf bewaakten, beven van angst en worden als doden. De vrouwen horen de boodschap van een engel: "U hoeft niet bang te zijn, want Hij is opgewekt, zoals Hij heeft gezegd." De vrouwen vertellen de discipelen in Jeruzalem wat ze ontdekt hebben. Petrus en Johannes gaan op weg naar het graf om dat te verifiëren. Ook zij treffen het graf leeg aan – in een geordende toestand die elke invloed van buiten uitsluit. Vervolgens verschijnt de Heere Jezus aan Maria Magdalena, aan meerdere vrouwen, aan Zijn discipel Petrus die Hem zo smadelijk verloochend heeft, en aan twee andere discipelen die teleurgesteld te voet op de terugweg naar hun woonplaats zijn. Daarna verschijnt de opgestane Heere voor de eerste keer aan de apostelen samen, laat hun de tekenen van Zijn wonden zien en zegt tegen hen: "Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u."

17 In de tijd daarna

Jezus verschijnt aan de discipelen voor de tweede en derde keer

> Johannes 20:26-29 en Johannes 21;

1 Korinthe 15:3-8

Acht dagen later, bij Zijn tweede verschijning, neemt Christus ook bij Thomas, die bij de eerste ontmoeting niet bij de discipelen was, elke twijfel aan Zijn lichamelijke opstanding weg. Weer een poosje later verschijnt Hij voor de derde keer aan enkele discipelen bij het Meer van Galiléa. Hier komt er een bijzonder gesprek tussen de Heere Jezus en Petrus. Dat gesprek maakt duidelijk: Zijn liefde voor Petrus is oneindig veel groter dan de liefde van Petrus voor Hem. Verder verschijnt Christus aan meer dan 500 gelovigen in één keer.

18 40 dagen na de opstanding

Jezus neemt op de Olijfberg afscheid van Zijn discipelen - hemelvaart

> Mattheüs 28:20; Markus 16:19-20;

Lukas 24:50-53

Met de woorden: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld", neemt de Heere Jezus op de Olijfberg afscheid van Zijn discipelen en keert terug naar de hemel, naar God, Zijn Vader.

Wat betekent Pasen voor mij?

“Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

De Bijbel - Evangelie naar Johannes 3:16

Dit vers verklaart waarom de Heere Jezus in Jeruzalem gestorven en uit de doden opgestaan is.

Echte liefde ...

... komt van God. **God is heilig en goed. Daarom kan Hij ons liefhebben.** Wij zijn vaak egoïstisch en maken ons schuldig tegenover onze medemensen en daarmee ook voor God. Waar ligt dat aan? Aan ons hart, dat door de zonde verdorven is. Daarom luidt het oordeel van de Bijbel terecht: "Er is niemand die goeddoet, er is er zelf niet één" (Romeinen 3:12). En dat heeft onvermijdelijk tot gevolg: "Het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23).

Gods liefde is zo groot ...

... dat Hij Zijn unieke Zoon Jezus Christus gegeven heeft. **God kan onze zonde alleen vergeven als iemand voor onze schuld betaalt. En die persoon kan alleen maar iemand zonder schuld zijn.** Dat is niemand anders dan de Heere Jezus. Hij was de enige volmaakte Mens en heeft tijdens Zijn hele leven geen enkele zonde gedaan. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij werd Mens om uit liefde aan het kruis te sterven voor de schuld van anderen.



Evangelie-Lektuur

Postbus 260
7120 AG Aalten
Nederland
www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl



De Bijbel voor jou!

Gods liefde geldt ...

... voor alle mensen – ook voor jou! De liefde van God is zichtbaar geworden in de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. Christus gaf Zijn leven vrijwillig, **zodat iedereen van zijn zonden verlost kan worden.**

Wie Gods liefde wil ervaren ...

... moet zijn schuld voor God inzien, de schuld met berouw voor Hem erkennen en geloven dat Jezus Christus daarvoor aan het kruis betaald heeft. Meer niet? Nee, meer is niet nodig, maar ook niet mogelijk! Niemand kan Gods genade zelf verdienen – ook niet door een lidmaatschap van een godsdienstige gemeenschap of door goede daden. **God geeft het eeuwige leven aan iedereen die in de Heere Jezus gelooft.**



Wie Jezus Christus heeft die lééft!



Kijk ook eens op ons youtubekanaal: **deBijbelvoorjou**

Bestelcode UhWdW: 1 139 986 008 553

De Paas-poster

Wat gebeurde er in Jeruzalem?

Wat gebeurde er 2000 jaar geleden in Jeruzalem?

Met Pasen denken mensen over de hele wereld aan het lijden en de opstanding van Jezus Christus – wat gebeurde er toen eigenlijk precies?

Deze paasposter toont de opeenvolgende stappen van het lijden en de opstanding van Jezus Christus. Dat vond plaats in het voorjaar (waarschijnlijk rond 32 n.Chr.). De verslagen daarover komen uit de evangeliën volgens de beschrijvingen van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Mattheüs en Johannes waren discipelen van de Heere Jezus. Markus was een nauwe medewerker van Petrus. Lukas begeleidde de apostel Paulus en bracht verslagen van ooggetuigen bijeen. De vier evangeliën schetsen een heel gedetailleerd beeld van het lijden van Christus. Dat lijden behoort daarom tot de best onderbouwde gebeurtenissen uit de oudheid.

De gebeurtenissen zijn hier chronologisch in 18 stadia samengevat die op de achterkant verder worden toegelicht.

Sommige Bijbelse plaatsen zijn door opgravingen nauwkeurig te lokaliseren. Bij andere verschillen de meningen over de locatie. Bij weer andere is de plaatsbepaling vandaag niet meer mogelijk.

Dat verandert echter niets aan het feit dat de gebeurtenissen zo plaatsgevonden hebben als de schrijvers van de Bijbel ze onder leiding van God vastgelegd hebben.

Ontdek met ons: wat gebeurde er in Jeruzalem?

De afbeelding van Jeruzalem in de tijd van Christus en reconstructietekeningen stammen van de archeologische architect Leen Ritmeyer. Hij nam deel aan opgravingen bij de westelijke en zuidelijke muur van de Tempelberg en werkte verschillende modellen uit van de gebouwen van het oude Jeruzalem.

0 100m 200m 300m 400m 500m



Bij opgravingen werd dit 600 m² grote paleis gevonden – mogelijk de residentie van de hogepriester Annas.

huis (paleis) van de hogepriester

paleis van Herodes

De Heere Jezus wordt in het nieuwe graf van de Joodse raadsheer Jozef van Arimathea begraven. De ingangen zijn meestal laag; de discipelen moeten bukken om naar binnen te gaan. Alleen rijken zoals Jozef kunnen zich een verrobbare steen veroorloven die het graf veilig afsluit (Mattheüs 27:60; Lukas 24:12; Johannes 20:5).



rotsgraf

Golgotha? 14

Golgotha? 14

burcht Antonia

naar Bethanië (ong. 1 km)

tempel

Gethsémané

Gouden Poort

Hoge Raad, sanhedrin

Olijfberg

De discipelen van Christus verbazen zich over de pracht en de omvang van de tempel, waarvan de verwoesting door Christus in Zijn toespraak over de laatste dingen wordt voorzien (Mattheüs 24:2). En zo gebeurt het: in het jaar 70 n.Chr. veroverd de Romeinse veldheer Titus de stad; daarbij raakt per ongeluk de tempel in brand en wordt volledig verwoest.

burcht Antonia 10

tempel 2 3

zuilengang van Salomo 9

In de jaren voor Christus' geboorte heeft koning Herodes (73-4 v.Chr.) ten noorden van de tempelberg de burcht Antonia gebouwd en in het zuiden de zuilengang van Salomo. De burcht biedt onderdak aan de Romeinse soldaten; in het zuidelijke gebouwencomplex zetelt de joodse Hoge Raad met 71 leden.



1 Zondag - vóór het Pascha

Intocht in Jeruzalem (vermoedelijk door de Gouden Poort).

2 Maandag

Tempelreiniging.

3 Dinsdag

Twistgesprek met de leiders in de tempel. Toespraak over de laatste dingen op de Olijfberg.

4 Woensdag

Zalving in Bethanië. Samenzwering in Jeruzalem. Verraad door Judas

5 Donderdagavond

Paasmaaltijd met de discipelen (locatie in de stad onzeker)

6 Donderdag - laat op de avond

Gebed van de Heere Jezus tot de Vader in Gethsémané

7 Donderdag op vrijdag - tegen middernacht

Gevangenneming in Gethsémané

8 Vrijdag vóór zonsopgang

Verhoren door de hogepriesters in hun huis (paleis).

9 Vrijdag - vroeg in de morgen

Verhoor voor de Hoge Raad

10 Vrijdagmorgen (1)

Verhoor door Pilatus in het pretorium (in de burcht Antonia?)

11 Vrijdagmorgen (2)

Verhoor door koning Herodes (in zijn paleis)

12 Vrijdagmorgen (3)

Veroordeling door Pilatus. Gabbatha (locatie in de stad niet zeker).

13 Vrijdagmorgen (4)

De weg naar het kruis (de route hangt af van de plek waar het kruis zich buiten de stadsmuren bevond)

14 Vrijdag - 09.00 uur

Kruisiging. Golgotha (locatie buiten de stad onzeker)

15 Vrijdagavond

Graflegging, dicht bij Golgotha

16 Zondag

Opstanding

17 In de tijd daarna

De Heere Jezus verschijnt aan de discipelen voor de tweede en derde keer

18 40 dagen na de opstanding

Christus neemt afscheid van Zijn discipelen op de Olijfberg. Hemelvaart.

Wat gebeurde er 2000 jaar geleden in Jeruzalem?

1 Zondag - vóór het Pascha

De intocht in Jeruzalem > De Bijbel – Markus 11:1-11

Herhaaldelijk heeft de Heere Jezus tegenover Zijn discipelen aangekondigd dat Hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar te lijden, te sterven en uit de doden op te staan. Dat staat nu dicht voor de deur. De Heere stuurt Zijn discipelen eropuit om Hem een veulen te brengen, en rijdt op dit dier – vermoedelijk door de Gouden Poort – Jeruzalem binnen. De mensen spreiden hun kleren en takjes van bomen (palmtakken) op de weg uit en juichen Hem toe als een koning. Daarom heet deze zondag in sommige christelijke tradities "palmzondag".

2 Maandag

Tempelreiniging > Markus 11:15-19

Na een overnachting in het nabijgelegen Bethanië keert de Heere met Zijn discipelen de volgende dag naar de stad terug. Hij betreedt het tempel terrein en begint de geldwisselaars en duivenverkopers naar buiten te verdrijven. Hij verwijt hun dat ze het huis van God tot een "rovershol" gemaakt hebben. De leiders van de Joden willen Hem ombrengen, maar zijn bang voor het gewone volk, dat graag naar Hem luistert. 's Avonds verlaat de Heere Jezus de stad weer en brengt de nacht opnieuw in Bethanië door.

3 Dinsdag

Twistgesprek met de leiders. Toespraak over de laatste dingen > Markus 12 en 13

De volgende dag geeft Christus opnieuw onderwijs in de tempel. Daar komt het tot een rechtstreekse confrontatie met de hogepriesters en Schriftgeleerden. Hij gaat echter ongehinderd verder met Zijn onderwijs in de tempel en verlaat daarna de stad om op de Olijfberg Zijn 'toespraak over de laatste dingen' te houden.

© 2023 by GBV Dillenburg GmbH, www.gbv-dillenburg.de • www.gbv-online.de

Printed in Germany • Images: Cover: © John Theodor – stock.adobe.com • Compass: © dzmltry – stock.adobe.com • Back side: Photo by Annie Spratt on Unsplash; Drawings: © Leen Ritmeyer

© Rights of the German version: CSV, www.csv-verlag.de • Layout: Brockhaus in Dillenburg • Text: CSV, G. Werner

4 Woensdag

Zalving in Bethanië Samenzwering in Jeruzalem Verraad door Judas > Markus 14:1-11

Terwijl de Joodse leiders duistere moordplannen tegen de Heere Jezus smeden, verblijft Hij in Bethanië. Daar wordt Hij in het huis van Simon de melaatse met een heel kostbare zalf gezalfd. Op dezelfde dag sluit de discipel Judas een "duistere deal" met de Joodse leiders: tegen betaling belooft Judas hun om Jezus bij een gunstige gelegenheid aan hen over te leveren.

5 Donderdagavond

Paasmaaltijd met de discipelen (locatie in de stad onzeker) > Markus 14:12-16; Johannes 13 tot 17

Het paasfeest staat vlak voor de deur – het grootste Joodse feest, dat herinnert aan de uittocht uit de slavernij in Egypte in de tijd van Mozes. De Heere Jezus stuurt twee discipelen naar de stad om voor Hem en Zijn discipelen een zaal klaar te maken waar Hij het Pascha wil vieren. Deze zaal bevindt zich vermoedelijk in een vrij groot huis in de bovenstad. Hij begint met de voeten van Zijn discipelen te wassen om hun te laten zien hoe ze elkaar als Zijn discipelen in nederigheid moeten helpen. Daarna wordt de verrader Judas door de Heere Jezus ontmaskerd, waarop Judas het huis verlaat. Aan het eind van de Joodse paasmaaltijd stelt Hij voor Zijn discipelen het 'avondmaal' in, waarmee Christenen tot op de dag van vandaag denken aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Met liefdevolle woorden bereidt Christus Zijn discipelen voor op de tijd waarin Hij niet meer bij hen op aarde zal zijn.

6 Donderdag - laat op de avond

Gebed van Christus tot Zijn Vader > Mattheüs 26:36-46; Lukas 22:39-46

Zoals gewoonlijk verlaat de Heere Jezus met Zijn discipelen 's avonds de stad om de nacht door te brengen op de Olijfberg in de hof van Gethsémané. Hier trekt Hij Zich terug van de discipelen en bidt tot Zijn God en Vader, omdat Hij weet wat Hem te wachten staat: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker [een beeld van het lijden] aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt!" Drie keer herhaalt de Heere Jezus dit gebed en elke keer vindt Hij de discipelen daarna in slaap.

7 Donderdag op vrijdag - tegen middernacht

Gevangenneming in Gethsémané > Mattheüs 26:47-56; Johannes 18:1-15

Tegen middernacht wordt de nacht verlicht door fakkels. De verrader Judas leidt een troep gewapende dienaars van de hogepriesters naar Jezus in de hof. Ze nemen Hem gevangen. Petrus biedt met een zwaard weerstand en verwondt een dienaar. De Heere Jezus geneest de dienaar en laat Zich dan gewillig afvoeren. De discipelen maken zich haastig uit de voeten. Maar twee discipelen – Johannes en Petrus – volgen de Heere Jezus op enige afstand naar de stad.

8 Vrijdag vóór zonsopgang

Verhoren door de hogepriesters in hun huis (paleis) > Johannes 18:13-24; Mattheüs 26:57-66

Het verraad door Judas in de nacht lijkt gelukt. Maar nu hebben de Joodse leiders een probleem: ze hebben een gegronde aanklacht nodig om bij de Romeinse bezetters de doodstraf voor Jezus te eisen, die ze zelf niet mogen voltrekken. Urenlang wordt de Heere Jezus midden in de nacht door de corrupte hogepriesters Annas en Kajafas verhoord. Valse getuigen treden naar voren. De Heere Jezus zwijgt, hoewel Hij Zich makkelijk zou kunnen rechtvaardigen. Ondertussen is Petrus onder dekking van de duisternis de binnenplaats van het gebouw binnengeslopen. Maar hij wordt herkend als discipel van de Heere Jezus en ontkomt er nog maar net